

de Volkskrant

Neem nu een abonnement op de Volkskrant!



Nieuws [Opinie](#) [Cultuur](#) [Opmerkelijk](#) [Video](#) [Service](#) [Webwinkel](#)

[Binnenland](#) [Buitenland](#) [Economie](#) [Sport](#) [Kunst](#) [Wetenschap](#) [Internet](#)

Zoek

'Een veiling maakt ideeën zichtbaar'

INTERVIEW, Door Bob Witman op 18 december '09, 00:00, bijgewerkt 16 februari '10, 00:00

Elke kunstenaar heeft een boekje of een file vol met niet uitgevoerde ideeën. Performance-kunstenaar Sarah Vanhee (29) veilt ze zondag in Frascati op 'The Great Public Sale of Unrealized but Brilliant Ideas'.

Wat gaan we doen zondag?

'Er worden circa 26 ideeën van kunstenaars geveild. Ze worden getaxeerd en ingeleid door Annette Lekkerkerker, zakelijk directeur van het Holland Festival. Vervolgens kan er geboden worden. Als je een idee koopt, krijg je een officieel document ter bevestiging dat jij de eigenaar bent van het idee.'

Hoe kom je op het idee!

'Op mijn computer heb ik een mapje 'Catalogue of Unfished Work'. Daar zitten ideeën in die te prematuur zijn om uit te voeren. Wat zo spijtig is, is dat de meeste ideeën onzichtbaar blijven voor anderen. Een veiling maakt ideeën zichtbaar, zelfs als ze onuitvoerbaar zijn.'

Geef daar eens een voorbeeld van?

'De Duitse theatergroep Rimini Protokoll had het idee om op een dag alle nieuwslezers op tv en radio bij een slecht nieuwsbericht te laten huilen. Dat vind ik een prachtig poëtisch idee, ook al weet je dat het niet uitgevoerd kan worden. Dat idee is op een vorige veiling in België verkocht.'

Aan ideeën geen gebrek?

'Alle kunstenaars verzamelen ideeën. Soms is het niet meer dan één zin. Soms is het een heel script, zoals de 23 pagina's van schrijver/regisseur Gerardjan Rijnders die worden geveild. Dat is zo uitgewerkt dat ik denk: daar kan een aankomend kunstenaar direct mee aan de slag. Heb je toch een echte Rijnders.'

Staan kunstenaars graag ideeën af?

'Ze vinden het idee van de veiling zeer inspirerend. Maar hoe er afstand van moet worden gedaan, dat is soms moeilijk voor ze. Geven ze het helemaal weg, of stellen ze als voorwaarde dat ze bij de uitvoering ervan betrokken worden? Beide varianten zijn overigens mogelijk.'

Wat heb ik dan als een idee koop?

'Het mooie aan het idee is dat het zweeft tussen bestaan en niet-bestaan. Vaak is een idee fascinerend omdat het onaf is en iedereen er nog zijn eigen invulling aan kan geven. Misschien is een idee daarom wel mooier dan de uitvoering.'

Zijn er ook veel slechte ideeën?

'Voor mij is geen enkel idee dat op de veiling komt slecht. Op een vorige veiling werd het meeste geld geboden voor een idee van een Servische kunstenaar die een tribune wil bouwen bij een spoorlijn op de plek waar ze twee treinen vol vrijwilligers frontaal laat botsen. Heftig, maar ik vind dat als idee niet verkeerd, wat iets anders is dan de vraag of het uitgevoerd moet worden. Op deze veiling wordt een idee voor 'Dutroux, de musical' aangeboden.'

Wat is het een topstuk zondag?

'Een complete aanzet voor een opera door dirigent/dichter Micha Hamel. Inclusief bezettingslijst en begin van een libretto.'

Wat moet dat kosten?

'Hoe de veiling zich ontwikkelt, hangt af van het publiek. Ik noem het ook liever een happening dan een veiling. Maar er is wel echt geld in het spel. Je biedt met creative currency: 5000 cc is gelijk aan vijf euro. De opbrengst is voor de kunstenaar.'

Wat is je favoriete idee?

'Het idee om een dag te helemaal uit de geschiedenis schrappen. Gewoon, met elkaar van tevoren afspreken dat bijvoorbeeld vandaag, vrijdag 18 december, niet bestaat.'

Waar was dit stukje dan?

'Precies. Ik houd erg van de ideeën die niet uitvoerbaar zijn.'

[Plaats uw advertentie bij dit artikel](#)

[Stuur dit artikel door](#)

[E-mail](#) [Printversie](#)

BEKIJK



Theatermaker toont complexiteit oorlog

Theatermaker De Vroedt schreef een tekst over een fictieve Nederlandse...

ARCHIEF

OPINIE

Beste PVV-stemmer

Misschien is schoktherapie nodig, meent David Pinto



De nieuwe Messias?

Amsterdam is niet veiliger geworden onder Cohen, vindt Max Pam...



Christelijke God beter voor moslims

Bart Jan Spruyt juicht Ayaans coalitie met christenen toe



WEBWINKEL



Volkskrant Film & Fashion

De vijf documentaires in de dvd-box Film & Fashion bieden een fascinerend inkijkje in de internationale modewereld. 5 dvd's voor slechts € 29,95!

MEER INFO

BLOG

Alex Chilton

Muzikale vrienden brengen Alex Chilton laatste groet



Milly, de media en de dader

Met de trieste verdwijning en dood van het meisje Milly, lijkt...



De claim: tekenlepel

Ze zijn kleiner dan de kop van een lucifer, maar teken kunnen...

WEBWINKEL



Life

De opvolger van de baanbrekende natuurdocumentaire Planet Earth. Tiendelige BBC-serie op dvd en blu ray voor slechts € 29,95!

MEER INFO



Excerpts from interview by Bob Witman with Sarah Vanhee in De Volkskrant, Amsterdam, 18/12/09

- So what happens on *the Great Public Sale of unrealized but brilliant Ideas*

- 'At *the Great Public Sale of unrealized but brilliant Ideas*, some 20 ideas of national and international artists will be presented. They will be estimated by a valuator and auctioned by a professional auctioneer. Then the audience can bid. When you buy an idea, you get an official contract that proves that you are the new owner of the idea.'

- And how did you get this idea?

- 'On my computer I have a folder named 'Catalogue of unfinished works'. There are ideas that are somehow too premature to be executed. Which is a shame since most of the ideas in that way remain invisible to others. This auction makes ideas visible, even when they are unrealizable.'

- Do you have an example?

- 'Eg. once we sold an idea of Rimini Protokoll: the idea that all TV and radio newscasters will be permitted to cry if they feel like during sad news items. And if they want to but can't, they will resort to using artificial tears.'

This is a beautiful idea, even though it's very difficult to realize. That was one of the ideas that once got auctioned. '

- So there is no lack of ideas?

- 'Most of the artists collect ideas. Sometimes it's not more than a sentence. Sometimes it's a complete script. /...../ '

- Do artists easily give their ideas away?

- 'They are often in some way inspired by the auction. But how to cede of them, that's sometimes hard. Do they give it away entirely or are there conditions for it? Variations are possible.'

- What do I have then when I buy an idea?

- 'The beauty of an idea is that it's wavering between existence and non-existence. Often an idea is fascinating because it is unfinished so everyone can still give his/ her own interpretation to it. Maybe that is why an idea is sometimes nicer than its result.'

/...../

- And what does that all cost?

- 'How the auction evolves is partly depending on the audience. I also prefer to call it a happening rather than an auction. But yes, there is real money involved. You bid with creative currency: 5000 cc equals 5 euro. The profit goes entirely to the artist.'

/...../

'Ever had a brilliant idea but never done anything with it? Or maybe you had a lack of ideas and were looking intensely for inspiration? At *The Great Public Sale of unrealized but brilliant Ideas* you can attend an auction: here ideas change their owner, inspiration flowers, and money flows.'

(Lorianne van Gelder, Het Parool, 19/12/09)

'During the evening a big appeal is being done on the imagination of the spectator. The auction actually presents 20 performances in one. I'm more interested in things I can imagine than in things I can see.'

(Sarah Vanhee in interview with Lorianne van Gelder, Het Parool, 19/12/09)